

אחי, מה אתה עושה ביום הבחירות?

נתנאל אלישיב

מלבד זאת, יש צורך במשקיפים שיודאו שהפתקים הנכונים לא נעלמים מהקלפי ושבסוף ההצבעה אף אחד לא מתפתה "להתבלבל" בספירת הקולות. היערכות נכונה ביום הבחירות עשויה להיות שווה מנדט שלם ולפעמים גם יותר! (אגב, מנדט נוסף גוש שאתה תומך בו שווה שני מנדטים, כי הוא בא על חשבון הגוש השני).

לבסוף, אלה שמזלזלים במנדט אחד לפה או לשם. אילו רק היו יודעים קצת יותר על ההיסטוריה של מדינת ישראל, הם היו יודעים שמהלכים דרמטיים בעלי השלכות של חיים או מוות עבור ישראלים רבים הוכרעו על חודם של מנדט או שניים. כשהייתי בכיתה י"ב (בחירות '92) כולם היו בטוחים שהליכוד ימשיך בשלטון, אבל יצחק רבין ז"ל מצא את עצמו עומד בראש גוש שמאל של 61 חברי כנסת. כך קמה הממשלה שחתמה על הסכמי אוסלו, שבעקבותיהם נרצחו יותר מ-1,500 ישראלים, ושבמסגרתם ישראל הביעה נכונות לסגת מרוב יש"ע, מכה שעדיין לא הצלחנו לרפא גם אחרי עשרים שנה. לריבוננו של עולם החשבונות שלו, אבל לפחות לפי החשבון האנושי, כל זה יכול היה להימנע! קצת פחות זחיחות וקצת יותר פעילות היו עשויות לשנות את כל התמונה.

אני יודע שנחמד לקבל יום חופש סתם כך באמצע השבוע, אבל עצלות ביום הבחירות עלולה לגרום לך להפסיד עוד הרבה ימים בארבע השנים הקרובות. הרי אם חס וחלילה תקום ממשלה שתלך לכיוון של הריסת יישובים, כולנו נמצא את עצמנו מפסידים זמן ואנרגיה בהפגנות, בשרשראות אנושיות, בפעילויות הסברה ותחנונים, וגם אז איש אינו מבטיח שנצליח. האם לא עדיף לשנס מותניים ביום הבחירות כדי לדאוג שתקום ממשלה כמה שיותר טובה לעם, לארץ ולתורה?

לכן, זה הזמן לקום ולעשות מעשה: לא צריך לנדוד למרחקים, תברר מי מרכז את הפעילות באזור מגוריך ותגיד לו במה אתה מוכן לעזור: להסיע מצביעים, לתלות שלטים, אפילו לעמוד באזור סמוך לקלפי עם חולצה, כובע וחיוך על הפנים, ובעזרת ה' נזכה לארבע שנים טובות, שבהן נוכל לדעת שעשינו מה שיכולנו כדי שבכנסת ובממשלה יישבו האנשים הטובים ביותר.

אחי (או אחותי, השימוש בלשון זכר מקרי בהחלט), מה אתה עושה ביום הבחירות? אם אתה מתכוון ללמוד תורה, דלג לכתבה אחרת, אבל אם התשובה היא טיול, מנגל או צפייה בטלוויזיה, אני מבקש שתשקול שנית. אני מציע לך להתנדב לפעילות למען המפלגה. איזו מפלגה? ממש לא משנה! אני סומך עליך שאתה תומך במפלגה שאתה חושב שתביא את מרב הברכה לעם ישראל, ומבקש ממך לפעול למענה. כך נהגתי תמיד במערכות בחירות כשהייתי בגילך, ואני מופתע לראות שהיום רוב החבר'ה הצעירים לא מרגישים צורך להתנדב לפעילות. מדוע? יש כמה תשובות:

יש שואלים למה עליהם לעבוד בחינם עבור פוליטיקאים שרוצים להיבחר, יש אומרים שממילא כולם כבר

החליטו למען מי הם מצביעים, ויש החושבים שממילא עוד מנדט או פחות מנדט לא ישנו את עתיד המדינה.

אז קודם כול, אינך מתנדב למען פוליטיקאים, אתה מתנדב למען מפלגה, כלומר למען אידיאלים וערכים שאתה מאמין בהם. לפוליטיקאים, כמו לבני אדם בכל תחום, יש מניעים שונים: חלקם פועלים למען הכלל לשם שמים, חלקם אגואיסטים שמעוניינים רק בקידום אישי, ורובם מונעים משילוב כלשהו בין האישי לבין הציבורי. כל זה לא צריך לעניין אותך, כי לטוב או לרע, אלה האנשים שעתידיים לעצב את גורלנו בארבע השנים הקרובות. הם שליחי הציבור של עם ישראל, ומשנה מאוד מי מהם יהיה בכנסת ומי יתכבד להישאר בביתו.

באשר לטיעון השני, שלפיו כולם כבר החליטו, אתה טועה פעמיים. פעם אחת בגלל שיש הרבה אנשים שמתלבטים עד לרגע האחרון, והפנים המאירות האחרונות שהם יראו בדרך אל הקלפי עשויות בהחלט להטות את הכף לכיוון שאתה תומך בו. פעם שנייה בגלל שיש הבדל בין תמיכה במפלגה בלב לבין הגעה לקלפי והצבעה. יש אנשים שאין להם מספיק מוטיבציה כדי לצאת מהבית, לעמוד בתור ולהצביע, יש אנשים מבוגרים שקשה להם להגיע לקלפי וצריך לסייע להם בהסעה ויש כאלה שזקוקים לתזכורת טלפונית. לכן כל המפלגות בישראל משקיעות משאבים רבים כדי לאתר תומכים פוטנציאליים ולוודא שהם מצביעים בפועל.

הכותב הוא ר"מ במכינה הישבתית הקדם-צבאית 'בני דוד' בעלי ועומד בראש הוצאת הספרים 'מכון בניין התורה'