

נתגאל אלישיב | 5/3/2013 0:04

#### תגיות: הרב מנחם פרומן

הערב (ב') הלך לעולמו הרב מנחם פרומן זצ"ל, רבה של תקוע ואישיות יוצאת דופן.



הרב מנחם פרומן ואנשי דת מוסלמים ונוצרים בתפילה לגשם בעין חניה צילום: פלאש 90

לו היו שואלים אותי סתם כך לדעתי על רב שנפגש עם טיפוסים כמו יאסר ערפאת ואחמד יאסין, כנראה שלא הייתי חושב עליו טובות. אבל הרב פרומן היה יהודי מיוחד, והייתה לו גישה מיוחדת לסכסוך הערבי-ישראלי. הוא סבר שלא ניתן להתעלם מן השורש הדתי של הסכסוך, על כן גם הפתרון יבוא באמצעות הדת. על כן הוא שמ את נפשו בכפו, הן כפשוטו – מול ערבים, והן כמטאפורה – מול אחיו היהודים, והלך להיפגש עם מי שלא יהיה, כדי לקדם את השלום.

כן, הוא נפגש גם עם רבי מחבלים, אבל לא התחנף אליהם. אני מעריץ אותו על כך שהיה לו האומץ לשבת מול אחמד יאסין ולומר לו בפה מלא: "אלוהים יכניס אותך לאש הגיהנום וישרוף אותך בגלל שאתה הורג נשים וילדים!".

אכן, יש לעולם שלנו צורך גם באנשים לא סטנדרטיים, לא כאלה שהולכים נגד הזרם רק כדי שכולם יראו איך הם הולכים נגד הזרם, אלא אנשי אמת, אותנטיים, המביאים איתם ראייה שונה של המציאות, ולעיתים דווקא הם יכולים לייצר פתרונות שאיש לא חשב עליהם קודם לכן.

לא לחינם התחברו אליו בשנים האחרונות אמנים איכותיים, מן החשובים בישראל. אמן אמיתי הוא קודם כל איש רגיש, אמן אמיתי מתאפיין קודם כל בכך שיש לו input ייחודי, אשר רק בגללו יש ל-output שלו ערך גדול. אנשים כאלה יודעים לזהות את הדומים להם, ועל כן הם מצאו ברב פרומן נפש תאומה, ובאו לקבל ממנו תורה.

מטבע הדברים, בתקשורת יודעים לספר בעיקר על יוזמותיו המקוריות להשכין שלום, אבל מן הראוי להזכיר שלפני הכול הרב פרומן היה תלמיד חכם גדול. ראוי שנעלה על נס את רוב שקידתו, את אהבתו הגדולה לנסתר ואת שייכותו הפנימית לכתבי הרב קוק, שוב, בדרכו המיוחדת. שופע אהבה, שופע אמונה, שופע שמחה.

יש אנשים גדולים שמידותיהם ניתנות לחיקוי, ועל כן עם הליכתם, רבה התקווה שיקומו לנו גדולים תמורתם, אולם יש כאלה שמידתם לא ניתנת לחיקוי, ועל כן החלל שהם מותירים נותר כך, חלל, ואין הוא עתיד להתמלא. הרב פרומן היה שייך לסוג זה. כאמור, לא עם הכול יכולתי להזדהות, אבל לכבוד לנו שהיה בינינו תלמיד חכם מיוחד כזה.